

www.spejderhilleroed.dk

# megalipnyt

megalipperne

hillerød gruppe

*tillæg til september 2006*



## Thurøbund

Megalipperne  
KFUM Spejderne i Hillerød  
Sommerlejr 2006  
29.juli - 5. august

Thurøbund Hytten, DDS  
Grastenvvej 204 C  
5700 Svendborg  
www.thurobund.dk



KFUM  
spejderne

# Sommerlejr



Vi mødtes alle på Frydenborg lørdag den 29. juli 2006 kl. 8.00. Først skulle alt vores udstyr og rygsække slæbes fra hytterne og ned til Frydenborgvej, så alt var klart til at blive læsset i bussen, som skulle ankomme kl. 9.00.



Efter at have sagt farvel og på gensyn til familien, gik alle op i bussen og vores tur på vej mod Thurø og Thurøbund Spejdercenter begyndte.

Vi ankom lidt over 12 og begyndte straks at tømme bus-



sen. Bæverne og ulvene bragte deres bagage ned til hytten, hvor de skulle sove og juniorerne, spejderne og lederne begyndte på opbygningen af deres lejrpladser.



Imens var køkkentanterne, Jan og Søren, ved at gøre frokost klar. Efter en hurtig frokost fortsatte lejropbygningen, mens ulvene gik en tur ved vandet hvor de fik fornøjelsen af en "kort" regnbyge.



# Thurøbund 2006

Omkring kl. 18 var der aftensmad til alle og kl. 20 samledes vi ved flaget. Efterfølgende var der tid til at øve sig på aftenens underholdning til vores fælles lejrball.



Søndagen startede med morgenløb for juniorerne og spejderne og kl. 8.00 var alle enheder klar ved flaget. Ulvene skulle have rejst deres nye lavvu'er, som de skulle sove i resten af ugen, og patruljerne fortsatte med lejropbygning-



gen. Efter frokosten åbnede tuten og lejrbanken for første gang. Der blev sat penge ind og købt slik.

Da Jens havde fødselsdag, havde Mette, Nina og et par stykker fra troppen lavede 3 lagkager til troppen, om de hyggede sig med om eftermiddagen.



Aftenens lejrball blev holdt ude i de enkelte enheder.

Mandag skulle vi have fællesdag. Teamet for dagen var "I

# Sommerlejr



Jesus fodspor". Alle børnene blev delt op, således at der på hvert af de 6 hold var børn og unge fra bæverne, ulvene, juniorerne og spejderne.



Da Linda havde fødselsdag og fyldte 40, startede vi med at synge fødselsdags sang og gruppens havde købt en gave.



Formiddagens aktiviteter bestod af 8 forskellige poster, hvor de enkelte hold udfra en lille tekst fra det nye testamente skulle løse forskellige opgaver. På en af posterne skulle holdene lave et lille skuespil over de 10 bud. Skuespillet



skulle så vises til vores fælles lejrball om aftenen. En anden post gik ud på at holdet skulle føre en person med bind for øjnene igennem en labyrint.



# Thurøbund 2006

Efter en fælles frokost på græsplænen foran hytterne, skulle vi igang med eftermiddags aktivitet. Her skulle holdene prøve at "gå på vandet" ligesom Jesus gjorde. Der blev bygget risbåde og tømmerflåder til den store guldmedalje og til sidste skulle fartøjerne stå deres prøve. To personer fra hvert hold skulle sejle deres flåde fra stranden, ud langs bådebroen og over på den anden side og igen



ende på stranden. Efter ganske få meters sejllads sank de første flåder, men hayd – det betyder ikke noget – så svømmer man da bare med flåden trækkende efter sig!

Kl. 16 samledes alle bæverne og ulvene ved hytterne, og der blev der serveret lagkage i anledningen af Linda's fødselsdag. Imens måtte de andre rydde op efter sejlladsen.



Aftensmaden skulle gøres klar og nogle skulle koge ris, andre lave sauce og andre igen skulle stege kyllingefileter. Vi spiste ved spejdernes lejrpladser og opvasken blev klaret af det flinke køkkentanter.

Efter flaget, gik vi igang med aftenløbet – et sporløb, hvor det gjaldt om at finde Jesus. Josef ledte alle holdene hen til Jesus grav, men han var der ikke. Derimod var der en en-



# Sommerlejr



gel, der fortalte hvor de kunne finde Jesus. På vejen mødte vi en mand, der havde hørt hvor Jesus befandt sig og sammen drog vi afsted. Endelig fandt vi Jesus, højt hævet over os andre!!! Han talte til os og befalede os, at gå ud i verden og sprede det kristne budskab.



Ved lejrålet viste de forskellige hold, hvad de havde fået ud af deres tolkning af de 10 bud. Nogle hold viste flere

forskellige bud i deres skuespil og andre blot et enkelt. Det var både sjovt og spændende at se, hvad der var kommet ud af deres anstrengelser.



Tirsdagen startede som alle andre dage med morgenløb, flag og morgenmad. Om formiddagen skulle juniorerne lave smykker ud af bly men først var Benjamin rigtig uheldig og gik lige ind i en økse, hvilket resulterede i en 4 cm lang flænge i hans skinneben. Afsted til skadestuen i fuld fart. Skaden var dog ikke større





# Thurøbund 2006

end, han kom med hjem til lejren igen – dengang blot med 5 sting i benet. Lægen



sagde at næste dags hike ikke skulle være noget problem for ham og det samme gjaldt badning!

Smykkerne blev fremstillet ved at en bagekartoffel blev skåret igennem og et mønster blev snittet i den ene halvdel. Derefter skulle blyet smeltes og forsigtigt hældes ned i kartoffelformen. Der kom nogle fine smykker ud af anstrengelserne.

Bæverne og ulvene tog med bussen til Svendborg og besøgte Naturama, som er et zoologisk museum. Det var en rigtig spændende tur med mange oplevelser og indtryk.

Efter frokosten blev der heldigvis tid til at gå til stranden

og bade – herligt – for vejret var meget varmt!

Alligevel havde juniorerne lavet en forhindringsbane, som både de selv om deres ledere skulle igennem. Her blev der stillet store krav til smidigheden.

Dagen sluttede dog på en højst uheldig måde. Da spejderne lige havde begyndt at spise aftensmad, brød et sandt uvejr løs. Regnen piskede ned, det lynede og tordende og der kom utroligt voldsomme vindstød. Alle fik travlt. Pløkke skulle bankes længere ned i jorden, nogle skulle holde fast i teltstængerne, så teltene ikke væltede, andre skulle lave stormpløkke og sætte stormsikringer på teltene og alle blev gennemblødte. I løbet af en lille time fik vi mellem 20 og 25mm regn!



# Sommerlejr



Næsten lige så pludseligt som det var begyndt med at regne og blæse, holdt det op igen. Vinden lagde sig og det småregnede kun.

Da alle skulle på hike næste dag, blev det besluttet, at alle dem der ville, kunne overnatte i spisesalen, så tøj og fodtøj kunne blive tørt.

Så oprandt Store-Hike-Dag. Spejderne og juniorerne pakke- de rygsække, ulvene gjorde



deres tursække klar og drog afsted som de første på de første 30 km som de skulle nå inden de vendte hjem til aftensmaden kl. 18.

Juniorerne og spejderne var de næste der tog afsted. Først med bus til Svendborg og videre til Fåborg, hvor hiken rigtigt skulle starte.

Bæverne drog af som de sidste, men de skulle heller ikke



lige så langt som de andre enheder. De gik ned til en lille færge som sejlede mellem Grasten på Thurø og Svendborg havn. Vel ankommet til Svendborg blev frokosten indtaget på en lille legeplads. Bagefter blev der tid til en tur rundt på havnen og en dejlig is, inden turen gik tilbage til Thurø. Eftermiddagen gik med badning og at snitte pilefløjter.

Ulvene kom tilbage til lejren omkring kl. 18.30 og aftens-







# Thurøbund 2006



maden blev indtaget af en flok meget sultne børn og voksne.

De ulve der skulle gå 40 km, skulle gøre klar til de sidste 10 km. Flok på 6 ulve og en en-

telte. Der var ro i løbet af 5 minutter og alle sov som en sten! Ulvene gik også hurtigt i soveposerne og snart sov alle.



For ulvenes vedkommende bød torsdagen på en Pirat dag. Alle blev klædt ud og blev sminket og efterfølgende gik den vilde jagt på piraternes skattekasse. Sammen med kaptajnen af det "gode skib", drog alle til "søs" på de syv verdenshave. Skibet lagde både til i Kina, hvor pira-



kelt bæver, som skulle have sit 10 km. vandreskjold tog afsted. Ca. kl. 21.30 ankom de til lejren igen – trætte men stolte!

Aftenen var meget stille – bæverne skulle prøve at sove i telt og indtog juniornes og det ene af spejderne patrulje-



# Sommerlejr



terne skulle hjælpe en gammel kinesisk dame, til Hawaii hvor de skulle flække en kokosnød som indeholdte en kode samt mødte to kannibal kvinder som piraterne skulle kokkerer for.



Kl. 15.03 ankom bussen fra Svendborg med juniorerne og spejderne og kl. 15.10 præcis kunne de melde deres ankomst til deres ledere. De sidste sider i hikedagbogen blev



skrevet og der skulle aflægges regnskab for de penge, de havde fået med til indkøb af aftens- og morgenmad samt frokost.

Efter aftensmaden og flaget blev der tid til hygge i enhederne.

Fredag formiddag skulle alle ned til stranden og vi skulle ud at sejle, Efter at være blevet iført redningsveste, hoppede bæverne og nogle af ulvene ombord i nogle kanoer og sejlede ud på fjorden. Imens blev spejderne instru-





# Thurøbund 2006

eret i hvordan man rigger en flipperjolle til og hvordan man skal styre båden.

Bådene kom langt om længe i vandet og forude ventede nogle timers sejllads. En af patruljerne brugte 20 minutter til at sejle ned i den ene ende af fjorden og 1,5 time på



at prøve at komme tilbage til startstedet! For andre gik det lettere.

Juniorerne tog som passagere ud med en større båd og nød sejlturen i det dejlige vejr. Hvis man ikke ville sejle mere var der rig mulighed for at bade og kigge på de mange forskellige både der var i vandet.

Om eftermiddagen fik tropens ledere pludselig travlt – Svaler havde annonceret, at de ville inspicere lederens telt og lejrplads! Så der skulle ryddes op, strammes bardu-

ner og i det hele taget gøres pænt.

Aftensmaden bestod af hjemmemarinerede nakkekoteletter, frisk salat og flutés, så køkkenholdet havde haft travlt det meste af dagen med at marinere kødet og snitte salaten. Ups hov rettelse.... To rare personer fra henholdsvis



bæverne og ulvene snittede den skønne salat.

Koteletterne blev grillet over bål ved patruljernes lejrpladser og bagefter indtaget med stor nydelse.

Lerjbålet om aftenen var vores sidste på lejren og derfor blev der afholdt et fælles lejrål. Der blev sunget, lavet råb og sketches. Midt i det hele brød køkkenholdet ind – de havde bagt en stor bradepandekage til gruppelederen, da han havde fødselsdag og

# Sommerlejr



fyldte 46 år næste dag. Der blev sunget fødselsdags sang og alle fik smagt den dejlige kage.



Efter flaget lørdag morgen var der fælles morgenmad på terrassen foran spisehytten. Derefter skulle vi rydde op og pakke sammen inden frokosten kunne indtages kl. 11.15. Vi blev et lille kvarter forsinket, men til gengæld havde vi fået pakket alle ned og var næsten klar til at blive hentet.



Efter frokosten blev udstyr og bagage gjort klar til bussen kom. Vi fik hurtigt pakket bussen og kl. 12.30 kunne vi sætte os op i bussen og køre hjem mod Frydenborg og Hillerød.



Vel ankommet til Frydenborg, fik vi tømt bussen i en fart og sat meget af udstyret på plads, inden vi kunne samles og slutte en god, dejlig og vellykket sommerlejr af.

Tak til alle for en rigtig dejlig sommerlejr. En særlig tak til køkkentanterne og Jakob, Oliver's far, som havde taget turen med som ekstra bæverleder.

Gruppelederen



# Thurøbund 2006



# Sommerlejr





# Thurøbund 2006



# Sommerlejr

