

# megalipnyt

megalipperne

hillerød gruppe

## tillæg til august 2005



## Korpslejren

Lejren for juniortrop og trop  
Side 2-11

Bævernes sommerlejr  
Side 14-15

Ulvenes lejr  
Side 12-13

En hilsen fra Irland  
Side 16

# Guldborgsund-



Det var lettere overskyet da lederne mødtes på Frydenborg lørdag den 16. juli 2005 for, at pakke og klargøre de sidste ting inden alle spejdernes ankomst.

Kl. 8 var alle samlet og bussen ankom som planlagt. Efter at have sunget spejdersangen var det tid til at sige farvel til familien og de 14 ledere, 8 junior spejdere og 11 spejdere drog afsted mod Falster og Guldborgsund lejren, hvor vi skulle være de næste 9 dage.

Efter 2 timers buskørsel ankom vi med højt humør til Guldborgsund. Bussen blev hurtigt tømt for rygsække og materialer så det var klar til at blive båret ned til lejren, som lå en lille kilometer væk.



Vejret var dejligt med solskin og en frisk vind og der blev straks gået igang med, at rejste telte og få gravet bålsteder og fedtfælde. Efter den medbragte frokost var indtaget, blev alle sendt afsted for at hjælpe med at hente vores



bestilte rafter. Desværre var disse ikke som vi var vant til fra Frydenborg, idet det var nyskøvet træ – vådt, tungt og desuden meget tykt. Det lykkedes dog, at finde dem vi skulle bruge og omkring kl. 18 blev de leveret på vores lejrplads.



Imens var alle blevet udstyret med et tørklæde i vores underlejrfarve – turkis – samt en armbånd, som alle korpserjens deltagere skulle gå med. Imellemtiden var vores irske venkskabstrop ankommet og de var straks gået igang med, at få rejst deres telte, som lå umiddelbart



# -lejren 2005

bag vores. Efter en sen aften-smad skulle alle 15.000 deltagere samles til vores første fælles korpsslejrball. Der blev budt velkommen, sunget sange og underholdt fra scenen. Efter lejr-



bålet var der tid til lidt hygge, før vi skulle kravle i soveposerne.

Søndagen startede med flaghejsning og morgenmad. Derefter kunne vi endelig gå i gang med opbygning af lejren. Hele dagen blev brugt til, at få lavet lejrarbejder og gjort lejrpladsen klar til en uges aktivitet. Efter aftenmaden samledes hver underlejr og i stilhed drog vi af-



sted på pilgrimsvandring til scenepladsen, hvor alle underlejr samledes, for at holde fælles gudstjeneste.

Mandag var den første dag med aktiviteter for alle de 1400 patruljer, der var samlet på korpsslejren. Vores irske venskabsstrops patruljer blev slået sammen med vores patruljer,



således at børnene kunne lære hinanden at kende, ligesom de danske patruljer kunne hjælpe irerne med at oversætte opgaverne. Vi var meget spændte på hvordan børnene ville klare ud-



# Guldborgsund-



fordringen, som iøvrigt også var navnet på vores underlejr.

Da børnene kom tilbage efter formiddagens aktiviteter for at spise frokost, var de allerede i fuld gang med at snakke på kryds og tværs af patruljerne og kimen til gode venskaber var blevet lagt.



Frokosten blev indtaget ved spisebordene og eftermiddagens aktiviteter startede kl. 14. og varede frem til kl. 16.30.

Troppens spejdere var så heldige, at der var kommet et afbud til sejllads på Guldborgsund, så



de fik lov til komme ude og sejle i små sejlbåde på sundet alt imens Juniortroppen var ude at bade i sundet fra den til lejligheden anlagte strand.

Vel tilbage på lejrpladsen, skulle aftensmaden gøres klar og der blev tændt op i bålene og snart duftede der af røg og mad.

Vi havde aftalt med vores nye irske venner, at vi skulle holde fælles lejrbalet med dem og de



danske patruljer skulle lave en sketch på engelsk ligesom de skulle vælge en engelsk sang, som vi skulle synge ved lejrbalet.





# -lejren 2005

Lejrbålet forløb utroligt godt og der blev grinet, sunget, lavet sketches og råb.

Efter flaghejsning og morgenmad tirsdag morgen, skulle vores irske venner på tur til Tivoli og Junirtroppen skulle på en 1-dags hike og Troppen skulle ligeledes på hike, men over 2 dage.

## JUNIORTROP HIKE



Juniortroppens var i år på én-dagshike for at få mulighed for at opleve så mange af korpslejrens aktiviteter som muligt. Målet for hiken var Møns Klint, så vi startede med en times bustur udover det flade landskab på Møn. Første etape gik ad en lang, lige landevej, hvor regnen overraskede os midt på et åbent stykke. Regntøjet blev fundet frem, men taget af igen 10 minutter senere (og blev heldigvis ikke nødvendigt resten af dagen). Frokosten blev indtaget i parken omkring Liselund Slot, hvor vi havde fornøjelsen af en flot påfugl, som

dog ikke ville vise os hele sin hale....



Herefter gik turen ellers langs klinten, hvor vi konstant havde en fantastisk udsigt over havet og de mange flotte formationer i kridtet, som bl.a. lignede ansigter.



Da vi nåede Maglevandsfald, gik vi alle en tur ned til stranden af de 497 trin - og op igen! Efter en velfortjent ispause fortsatte turen væk fra klinten og ind igennem skoven, hvor vi besteg Kongsbjerg på hele 135 meter. Herfra var der en flot udsigt ud

# Guldborgsund-



enkle opgaver og svaret skulle sendes pr. sms tilbage til lejren.



over både skoven og havet. Vel nede igen gik resten af turen over marker og ad landevejen til en lille skole, hvor vi igen blev afhentet af bussen efter en lang, spændende dag.

## TROP HIKE



Troppen skulle som sagt på en 2 dages hike på selve Falster og det var alle - spejdere som ledere - der tog afsted sammen med rygsækkene pakket. Vi startede med at gå mod nordøst og skulle i alt finde 4 poster på ruten. Her skulle der løses nogle

Starten af turen gik af befærde asfaltveje, men heldigvis kom vi hurtigt ind på skovstierne. Bl.a. skulle vi finde Falsters Virke - et voldanlæg fra 1138, hvor beboerne på Falster havde forsvaret sig mod tyskerne.

Sidst på den første dag passerede vi igennem en golfbane med tilhørende klubhus. Her er der jo både restaurant, café etc. så alle mand smed rygsækkene og gik ind til en is eller en café latte og kage. Tiltrængt! :-)







# -lejren 2005

Overnatningen var ved en spejderhytte og her kunne vi endelig lave vores bivouak - til 15 mand (m/k) - så den blev ret stor.



Inden vi drøede i poserne skulle vi dog have aftensmad. Pitabrød med fyld. Ikke jordens mest spændende ret, men den sidste pakke brød var god at spille fodbold med.

På 2.dagen gik turen tilbage til lejren. Her var vi lidt mere uheldige. Der var lavet en total bommert i beskrivelsen så den ene post vi skulle finde var slet ikke placeret hvor det var beskrevet men derimod ved et traktormuseum. Da vi gik derfra gik det hurtigt op for os at to af patruljerne havde glemt deres kort ved sidste ophold, så vi måtte stoppe mens 3 mand løb tilbage efter dem.

Der havde været en del små byger og store i løbet af dagen og især natten, men vi havde stort set undgået dem alle. Da vi kun var ca. en time fra lejren blev vi

derimod overrasket af en meget stor en mens vi befandt os et meget åbent sted, så resultatet blev at vi kom plaskvåde tilbage til lejren. Derimod var vejret fint resten af dagen så vi kunne nå at tørre igen.

Onsdagen bød på valgfrie aktiviteter for Juniortroppens patruljer og de var blandt andet på Nykøbings Falck station for, at tage beredskabsmærket og irlere tog afsted på tur til Bon-Bon Land.

Først på eftermiddagen ankom troppens spejdere og de holdt "fri" resten af dagen og fik plejet de ømme fødder og ordnet vabler

Til aftensmaden var alle dog samlet igen og vi kunne tage flagget kl. 20 som sædvanligt. Efter vi havde sunget "Fra Himlen er du faldet", sang en af de irske spejdere den irske nationalsang. Resten af aftenen blev brugt på den sidste opvask og så var der internationalt lejrbål med forskellige indslag fra mange af de



# Guldborgsund-



udenlandske grupper på lejren. Kl. 23 var der næsten ro og de danske og irske lederne fik tid til, at samles og hygge sig sammen.

Hele torsdagen stod i H.C. Andersen tegn. Næsten alle aktiviteter på selve korpslejrpladsen handlede om H.C. Andersen eller hans eventyr, ligesom der hele Nykøbing by summede af H.C. Andersen aktiviteter og byen var fyldt med børn og unge i grønne uniformer.



Efter formiddagens aktiviteter og frokost drog Juniortroppen til byens svømmehal for at bade og få skyllet lejrens snavs af, imens troppens spejdere var i gang med forskellige aktiviteter på korpslejrpladsen. Torsdagen var også dagen, hvor Megalippernes ulveunger ankom til korpslejren, ligesom vi fik besøg af flere forældre og folk fra byen havde mulighed for at købe spisebilletter og deltage i spisning hos en spejderpatrolje.



Vi var således omkring 60 mennesker til spisning denne aften og lederne tilberedte maden, som bestod af svinemørbrad i karrysovs med løg og æblestykker samt ris. Til dessert var der halve stegte æbler med smeltet kanel sukker.

Desværre havde det regnet hele dagen frem til kl. 18 og lederne havde tilbragt det meste af eftermiddagen i silende regn med at lave maden. Men lige som vi skulle til at sætte os og spise brød solen frem og det blev en vidunderlig aften.







# -lejren 2005

Dagen sluttede med opførelsen af musicalen "Svanen", som var bygget over H.C. Andersens eventyr "Den grimme ælling". Der deltog et kor bestående af 400 spejdere, 200 spejdere som skuespillere, et 30-mands orkester og med Sofie Lassen-Kahlke som fortæller.



Igen fredag var der valgfrie aktiviteter på programmet. Troppens spejdere skulle blandt andet til Nykøbing Falck station og tage beredskabsmærket, ligesom Juniortroppen havde gjort tidligere på ugen. Her skulle de lære at slukke små brande,



give førstehjælp ved en trafikulykke og meget andet.

Efter flaget var strøget, var det tid til at planlægge og øve sig på sketches til aftenens fælles lejrball med irerne.



Udover sangene og de forskellige sketches, udvekslede vi også tørklæder med irerne og alle Juniortroppens og Troppens børn og ledere fik hver et irsk tørklæde ligesom vi gav de irske spejdere et af vores tørklæder, til minde om vores fælles oplevelser på korpslejren.



# Guldborgsund-



"Knald-i-låget" var temaet for lørdagens aktiviteter, som foregik på de 7 underlejrforve. Også denne dag blev de danske og irske patruljer slået sammen. Det betød, at alle lejrens deltagere var på farten fra kl. 9.30 og frem til 16.30, hvor alle mødtes på



scenepladsen til fælles fotografering. Imens havde lederne påbegyndt nedbrydningen af lejrarbejderne, så søndagen ikke skulle begynde kl. 5 om morgenen.

Alle havde hjemmefra fremstillet en "knald-i-låget" hat, som bestod af et grydelåg malet i de 7 underlejrfarver og med en påmonteret hammer. Blandt de forskellige aktiviteter skulle man blandt andet fremstille musikinstrumenter, strikke med høstbindegarn og bambuspinde samt lave en halskæde. Desværre var, syntes mange af børnene og lederne, aktiviteterne meget dårligt organiseret og de følte, at man spildte tiden.



Hvis dagens aktiviteter havde været dårlige, så var afslutningslejrbalet til gengæld rigtig godt.



Der var en meget god stemning og alle deltog i de fælles sange





# -lejren 2005

og aktiviteter der foregik. Lejrbalet blev afsluttet med et kæmpe fyrværkeri, som var utroligt flot.

Da det var sidste hele dag på lejren, fik alle lov at være længere oppe end sædvanligt og tiden blev brugt til at få sagt farvel til det nye venner de havde fået blandt de irske spejdere samt at udveksle telefonnumre, så der kunne sendes sms'er.

Søndagen blev brugt til at få pakket ryggesækkene før der blev serveret morgenmad. Lederne havde lavet maden bestående af omelet med grøntsager og skinke, havregryn, cornflakes, toast med syltetøj og pålægschokolade.

Efter maden var spist og der var vasket op skulle teltene pakkes sammen og lejrpladsen skulle gennemgås for affald.



Traileren blev kørt ned på lejrpladsen og der blev læsset telte og patruljekasser, samt alt det andet udstyr der skulle med

hjem til Hillerød igen. Så blev rugsækkene taget på og vi gik alle op til den ventende bus. Kl. 12 var alle ombord og kursen hjemad blev sat.

Ti minutter over to ankom vi til Frydenborg – trætte og snavsede – men også med mange gode oplevelser og minder. Efter busen og traileren var blevet tømt for udstyr, sluttede vi af med at synge spejderbønnen.



En KÆMPE TAK til alle, for en utrolig god korpslejr med god stemning, godt sammenhold og samarbejde blandt både spejdere og ledere.

Lars Jensenius  
Gruppenleder





# Ulve på



Torsdag morgen d. 21/7 mødtes ulvene på Hillerød station for at tage toget sydpå til en ø, som ikke alle var helt sikre på, var en



del af Danmark. Helt ned til Falster og Guldborgsund. Dernede ventede en kæmpe lejrplads med 15.000 spejdere. I toget på vej derned, skulle vi se vores eget korpslejrmerke på vores uniformer. Det tog tid, og hvis man ikke er vant til at sy, er et tog måske heller ikke det nemmeste sted at lære det – men på kom de.

Da vi nåede ned til lejren med alle dens telte, rafter og flag, var vi ikke så lidt imponerede. Det,



der var mest interessant, var dog at komme ind i spejderbutikken og bruge alle lommepengene så hurtigt som muligt. Efter at vi havde været rundt og se på lejrpladsen og prøvet nogle forskellige aktiviteter, blev det tid til aftensmad og bagefter til musicalen Svanen. Et syngestykke, der blev sat op med 600 spejdere, og handlede om den lille grimme ælling – for hvis det er gået nogen forbi, så er det jo H.C. Andersen år i år. Alle 11 ulve sov i en lavvu – samernes svar på en tipi.



Næste dag var der ulveaktiviteter. Om formiddagen var der jungleløb, hvor alle ulvene fik historier fra junglebogen, lærte



# Korpslejr

nye junglelege, løb forhindringsløb, lavede brændemærkede læderstumper og meget mere. Efter det gik vi hen og så på kamelerne. Noget de havde glædet sig til hele formiddagen. Mongoliet er for tiden korpsets u-landsprojekt, og man havde i den anledning lavet en hel lejrplads, hvor man kunne se, hvordan de mongolske nomader bor. Om eftermiddagen var der igen aktiviteter. Denne gang med H.C. Andersen! Ulvene fik hørt om mange af de kendte eventyr, og prøvet at være lidt en del af dem. Om aftenen måtte nogle hjælpe lederne med at lave mad, og nogen måtte vaske op. Efter opvasken var der lejrballshygge med sketches, sanglege og historier. Lørdag morgen var det desværre allerede tid til at pakke sammen igen (korpsset tillader kun ulve at overnatte to nætter på korpslejr). De nåede dog lige en kæmpe labyrint og frokosten inden forældrene kom og hentede dem. Alt i alt en vældig god, lidt



for kort, ulvetur til Guldborgsundlejren 2005.

Mvh

Mie Christoffersen,  
flokassistent



# Bævernes



Bæverne var ikke med på korpslejren men var derimod taget på deres egen sommerlejr i år.







# sommerlejr



# En hilsen fra det irske!



"Hi Lars

Damien here. Just to let you know we had a very trouble free journey home. Everything went like clockwork. Our only trouble was everyone wanted to stay for at least another week.

I would like to express on behalf of myself, Mandy, Danny, Seana and all our scouts our thanks and appreciation to all at Hillerød for the manner in which we were treated. You should be proud to have as many hard working, dedicated and well mannered leaders and scouts. Without their help our camp would not have been as successful and enjoyable.

We hope that in the not too distant future we can return the compliment.

Thanks again for everything and look forward to hearing from you soon.

Yours in Scouting

Damien Toal"

