

Sommerlejrtillæg 2009



Rejsen til årets sommerlejr begynder

Ulveflokken på Lejr
juniortroppen på lejr
Troppen på lejr
Fællesdagen

Side 2
Side 4
Side 5
Side 7





Sommerlejren begynder

Årets gruppesommerlejr gik jo som bekendt til Sverige, Flododa, som ligger lidt under 100km nordøst for Helsingborg. Vi ankom ca. kl. 12.30 og efter en medbragt frokost begyndte arbejdet med at etablere lejrpladsen. Det gjaldt både de store og små, ja selv lederne kom på opgave med at rejse mastesejlet





Ulveflokken på Lejr

Piratdag hos ulvene.

Første rigtige dag på dette års sommerlejr, bød, for ulvenes vedkommende, på piratdag. For at være en ægte pirat, bliver man jo nød til at have en sort klap for øjet og et rødt tørklæde om hovedet, så det skulle ordnes før vi kunne komme i gang med



piratdagen. Da alle pirat var klar gik vi i krig med at få lavet en rigtig kanon (en katapult) som kunne skyde nogle banditter. Der blev bundet og strammet og bundet endnu mere, indtil en stor kanon var blevet bygget. Men uden mad duer piraten ikke så der skulle lige lidt mad inden borde før vi kunne



afprøve vores kanon. Efter en god frokost og en tur i tutten var alle klar til at skyde efter banditter (Mie og Christine). Til en kanon skal men selvfølgelig bruge



kanonkugler, hvilket i dette tilfælde var vandballoner. Om banditterne blev ramt? Det gjorde de, men så var det heldigt at vejret var godt så de hurtigt blev tørre igen. Efter at



kanonen var blevet pillet ned og bundet op, bød resten af dagen på leg.

Christine Thue Poulsen



Ulveflokken på Lejr

De efterfølgende dage bød på lidt af hver, blandt andet skulle der laves jungle dyr af papmache og pandekager.





Juniortroppen i Sverige

Juniorene var jo også i Sverige hvor de blandt andet klatrede i træer, spillede vand-vikingspil og byggede sauna. Vand-vikingspillet blev spillet drengene mod pigerne, og efter de sædvanlige regler for vikingspil, bortset fra at keglerne var skiftet ud med juniorer og kastepindene var skiftet ud med vandballoner. De gik heftigt for sig i kampens hede som man kan se!



"Nu kaster vi drenge!"



"Haha, som om i kan ramme!"



"Argh, jeg er ramt!"



"Skyd pigerne!"



Tropfen afsted

Tropfen var ligesom Juniorerne oppe og klatre i træer og en af de sidste dage havde de en indianerdag hvor de både kastede med økser, skød med bue og pil, barberede balloner, red på rodeo tyrer og lavede benbrydning!





Blandede Junior og Trop





Fællesdagen

Fællesdagen i år var med temaet civilisationer, hvor vi skulle lave det samme som de gjorde i stenalderen, jernalderen og middelalderen. Først blev vi delt op i 4 hold og derefter skulle vi oprette vores egen stamme og give den et navn.



Der var også et salg af jord lodder hvor der stod et tal på også blev der kastet en terning og hvis den landede på det tal der stod på

det lod man havde, fik man guld. Man kunne udfordrer en anden stamme og de to stammer skulle så kæmpe. Kampen var en høvdingebold kamp.



Hvis man havde nok guld som man fik ved at opfinde ting eller bare lave ting af naturen, kunne man rykke en alder

op så hvis man fx var i stenalderen kom man op i jernalderen. Ved middags tid skulle vi ud og jage de grønne frokostdyr ude i skoven.

Hen på eftermiddagen kom en sværere opgave vi skulle male vores eget mel og lave brød ud af det mel vi lavede og vand. Dagen sluttede med at vi holdte en stridsvognsturnering, hvor stridsvognen



var lavet af en a- buk af rafter. Der var en del der faldt af men vi fandt en vinder til sidst.

Rikke, Juniortroppen.